

Zondagsbrief

4^e jaargang, nummer 43

Zondag 26 maart 2023

Kleur van de zondag: paars



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Kerkdienst 26 maart

‘Hoe kijken anderen naar mij? Wat denken ze over mij?’ Wie stelt zich soms niet deze vraag? De één is er gevoeliger voor dan de ander: Hoe kom ik over? Deze vraag kan een teken van eigen onzekerheid zijn. Maar voor bepaalde posities in onze maatschappij banen is het van essentieel belang om goed over te komen: als je in de politiek zit, of presentator bent...

Op deze zondag in de 40 dagentijd horen we dat Jezus die vraag stelt aan zijn leerlingen: ‘Wat zeggen de mensen over mij?’ Waarom stelt hij die vraag eigenlijk? Is het voor hem belangrijk om een goede indruk te maken? Of vraagt hij dit om een andere reden? Jezus wordt nog directer als hij deze vraag persoonlijk stelt aan zijn leerlingen: ‘Wat zeggen jullie, wie ik ben?’

Stel dat die vraag aan jou is gericht, wat zou jij daarop antwoorden? Ik ben benieuwd welke visies op Jezus er zijn bij ons in ZuidWest. In de dienst gebruiken we de Mentimeter, om antwoorden uit de gemeente op te halen op deze vraag. Dus neem je mobiel mee in de kerkdienst. Zo kun je meedoen en kunnen ook de online kijkers hun reacties doorgeven.

We volgen met dit thema het Paasproject van de kindernevendienst: ‘Wie, Wat, Waar?’ Op zoek naar wie Jezus is. Er gaat een nieuw luikje van het kerkraam open en wij kijken mee.

Ds. Coby de Haan

kerk in actie

Collecte Werelddiaconaat, zondag 26 maart

Bangladesh – kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.



Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak

uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangladesh

Help t u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Bij de bloemschikking

Het vraagteken op de zuil verwijst naar de titel van het Paasproject van de Kindernevendienst: 'Wie, Wat, Waar?' Als Bloemengroep volgen we dit project. Mattheüs 16: 13-17. Het thema vandaag is: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Het is nog steeds niet voor iedereen duidelijk wie Jezus is. Het wordt ook aan de discipelen gevraagd. Petrus weet het antwoord.

Aankondiging Palmzondag, 2 april 2023 Petrakerk 9.30 uur

Zondag 2 april

Aanvangstijd: 9:30 uur



Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is. Zo heet het Veertigdagentijdproject. In het evangelie van deze Palmzondag wordt geroepen: 'Wie is die man?'. Als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt en een hele stoet mensen ziet Hem aankomen, juichen zij voor Hem. Zij zien een zachtmoedige man, het toonbeeld van eenvoud.

Zouden wij eenvoudiger kunnen leven?

Op Palmzondag lezen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem volgens Matteüs 12. De kinderen hebben Palmpasestokken versierd en lopen in een optocht door de kerk.

Na afloop wordt de diensten- en talentenveiling gehouden o.l.v. Edo Giel.

De dienst wordt geleid door ds. Kees Visser, Barbara Coster-Notenbomer is de organist.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Gerda van Rikxoort.

40-dagentijd 2023: tussenstand vastenacties

De acties staan in het teken van vastenproject 'Actie Waterpomp', voor het dorpje Chakuboli in Malawi. Om dit te realiseren is een bedrag van € 5.850 nodig. De teller staat na 4 weken op € 3.363 (stand 21 maart). Er is nog € 2.500 te gaan om ons streefbedrag bijeen te krijgen. Laten we dus de komende 2½ week een eindsprint inzetten met elkaar! Daarom onze vraag aan eenieder die nog niet in de gelegenheid is geweest om deel te nemen: doen jullie ook mee? Kijk voor alle acties op www.petrakerk.nl/40_dagen_2023 om in te schrijven of te bestellen.

Enkele highlights:

- Donderdag 30 maart vindt de vierde en laatste Sobere Soepmaaltijd plaats. Schrijf uiterlijk 26 maart in.
- Vergeet niet dat er ook dit jaar weer fleurige viooltjes en kakelverse eieren kunnen worden besteld. Bestellen tot 26 maart, afhalen 1 april.

- Tot slot, op 2 april vindt er na de dienst een Talentenveiling plaats. Bied dus voordien jullie diensten aan via het inschrijfformulier, zodat er voldoende diensten zijn waarop hartstochtelijk geboden kan worden.

Graag extra aandacht voor de 3e collecte na de dienst op zondag 26 maart. Daarnaast kan er ook een geldbedrag over worden gemaakt voor het vastenproject, via het bankrekeningnummer NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal onder vermelding van Vastenproject ZuidWest. Wij rekenen op jullie steun en deelname!

Diaconie Wijkgemeente ZuidWest

Beelden van Jezus

Woensdag 29 maart 20.00 uur Marijke van Dijk Beelden van Jezus: In handen van mensen. Het lijdensverhaal van Jezus in indringende beelden uit de kunstgeschiedenis, en omkleed met prachtige muziek.



De poppenspeler van Warschau

Door Trio Wilde Eend, We horen dagelijks in het nieuws over oorlog in de Oekraïne. Hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog maken? De poppenspeler van Warschau speelt zich af in de 2e Wereldoorlog. De joodse tiener Mika probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

Deze muzikale vertelvoorstelling van ongeveer 70 minuten is gebaseerd op een roman van de schrijfster Eva Weaver. Het boek en dus ook de voorstelling is grotendeels gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Deze muzikale vertelvoorstelling is een aanrader! Het is een serieuze, maar ook creatieve mooie muzikale voorstelling! Iedereen vanaf 12 jaar is welkom! Datum: donderdag 13 april van 20.00-21.30 uur in de Petrakerk. Kosten: collecte na afloop.



Samen Eten in het Trefpunt

Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellig diner. Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep. Wanneer u vegetarisch eet, kunt u dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Wilt u graag mee-eten, maar hebt u geen vervoer? Dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft.

We zijn ook nog op zoek naar kokers die 2 keer per jaar mee willen helpen met het koken. Vrijdag 31 maart 2023, aanvang 18.00 uur. Welkom vanaf 17.30 uur. Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 28 maart 2023. Ingang aan de Dennenlaan. De kosten bedragen € 5 per persoon.

Inschrijven kan via email zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of bellen naar Tonny van Woerkom- Beumer (0318) 521 391.

HipHelpt

'Het is fijn u te kunnen melden dat ik erg blij ben met de vrijwilliger, die via uw instantie op mijn pad gekomen is! We kennen elkaar nog maar kort, maar we hopen nog geruime tijd samen op pad te gaan of gezelligheid thuis te vinden. Volgens mij had ik het niet beter kunnen treffen! Hartelijk dank voor uw bemiddeling!'



Bovenstaande reactie kreeg HipHelpt van een eenzame mevrouw van 93 jaar nadat wij haar gekoppeld hadden aan een vrijwilligster. In Nederland zijn steeds meer mensen eenzaam. Bij HipHelpt zien wij een stijging van het aantal sociale hulpvragen. Dit zorgt ervoor dat wij meer vrijwilligers nodig hebben. Maakt u of jij 1x in de 2 á 3 weken tijd vrij om iemand een bezoek te brengen of samen een wandelingetje te maken?

HipHelpt is er voor de kerken van Veenendaal en wil gemeenteleden helpen om een 'goede buur' te zijn voor de omwonenden die hulp nodig hebben en gemeenteleden stimuleren om er te zijn voor hun naasten. Zo kunnen zij hun christen-zijn handen en voeten geven. Er zijn momenteel 250 hulpbieders (gemeenteleden) vanuit de verschillende kerken actief bij HipHelpt Veenendaal. Wilt u of jij een goede buur zijn voor de eenzame mensen in Veenendaal of helpen bij een andere hulpvraag? Meldt je dan nu aan via onze website: www.hiphelpt.nl/veenendaal en wordt hulpbieder bij HipHelpt Veenendaal!

Bericht van de Boekentafel

Van de boeken die ter gelegenheid van de Boekenweek op tafel lagen, hebben we er een vijftal laten liggen. Albert van Kooten, de 'baas' van de boekhandel, heeft ze ons aangeprezen als prachtig en zeer de moeite waard. Het zijn: 'Vrouw en vrijheid' van Jolande Withuis; 'Engel van Rome' van Jess Walter; 'Erfstuk' van Carmen van Geffen; 'Het licht van de lente' van Fr. Faggiani en 'Het intieme leven' van N. Ammaniti. Wij zouden het leuk vinden als U wilt komen kijken of er één bij is die ook voor U de moeite waard is om aan te schaffen.

Dick Vogelezang

Viering in de stijl van Taizé



Thema: De dood voorbij. Leef!

Meditatie door:

Zingen, Bijbel lezen, gebed,
stilte en aansteken van kaarsen.

Zondag 26 maart
19:30-20:00 uur
In de Petrakerk.

Kijkcijfers zondag 19 maart 2023

Direct: 120 Opname: 78

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal